

# ***Gemis***



**Gedicht**

## ***Gemis***

Ik heb je gemist vandaag,  
meer nog dan andere dagen.  
De wind snijdt hier door mijn ziel,  
Hoe anders waait het in onze tuin.  
Jij voelt dat niet,  
Ligt daar lekker beschut...  
Waarom konden mijn ogen niets zien?  
Waren mijn zintuigen zo verdoofd?  
Had ik het kunnen voorkomen?  
Waarom? Waarom toch Floor?

Ik heb je gemist vandaag,  
Meer nog dan die andere dagen.  
Vandaag, op haar eerste schooldag,  
bracht ik Lotte tot in de klas,  
haar armpjes aan mij geklampt,  
hunkerend naar onlosmakelijke hechting,  
bedolven onder een golf van intens verdriet  
en ik, ik vond geen traan om haar te troosten,  
kwistig opborrelend oogvocht  
hulde zich in stilzwijgen.  
Waarom? Waarom toch Floor?

Ik heb je gemist vandaag,  
Meer nog dan die andere dagen.  
Spitten naar begraven antwoorden.  
Wijs me de weg, geef me een teken.  
Zwaai nog één keer naar me,  
Of laat je steen voor even warm kleuren...  
Een overvolle wachtkamer smacht naar die ene dag.  
Zo maar een opgetogen dag, een glimlach misschien;  
een dag die voorbij trekt zonder drassige ogen;  
die eerste dag... dat ik je minder mis dan gisteren.  
Waarom? Waarom toch Floor?

Sjef Leenen, januari 2017